

**Lotte Stegeman**

KINDERBOEKENSCHRIJVER EN JOURNALIST

# BOS VOL EMOTIES



**DIEREN ZIJN SOMS  
NET MENSEN**



Lotte Stegeman schreef het boek 'Ik voel ik voel wat jij niet ziet, over jaloezse apen, bange honden en schatten van ratten', dat vorige maand verscheen. Meer info: [lot-testegeman.com](http://lot-testegeman.com)

**Lotte Stegeman ziet in de herfst de gemoederen bij dieren flink oplopen.**

Het is herfst. Op de Veluwe, rond de Oostvaardersplassen en het Weerterbos lopen de gemoederen hoog op. Liefde hangt in de lucht. Mannelijke edelherten strijden om de aandacht van de aantrekkelijkste hinden. Als het moet, gaan ze elkaar woest te lijf. Burlend slaan ze oerkreten uit om hun aanwezigheid kenbaar te maken. Dat mensen woorden hebben voor wat ze voelen, is handig. Maar het is bepaald niet de enige manier om een kijkje in het hoofd van een ander wesen te krijgen. Tijdens een wandeling in de natuur kun je vaak uit het gedrag van wilde dieren afleiden wat er in hen omgaat. Onlangs kruiste op de Veluwe een wild zwijn mijn pad. De arme ziel ontdekte me rijkelijk laat en slaakte een oorverdovende kreet, voor ze als een

kanonskogel de bosjes in dook. Angst is een emotie die de meeste dieren niet vreemd is. Iedere soort gaat er anders mee om. Een wild zwijn gaat dus gillen als het ineens voor je neus staat. Een ree doet waarschijnlijk hetzelfde, maar dat klinkt dan weer als een angstaanjagende hondenblaf. Zie je hem in de verte? Grote kans dat hij dan verstijft om er vervolgens stilletjes tussenuit te knijpen. Het ene dier is een onbesuisde stuiterbal, het andere een beschaafd muurbloempje. Charles Darwin wist eind 19de eeuw al zeker dat veel dieren emoties hebben en inmiddels zijn de meeste gedragsbiologen overtuigd. Edelherten

**Ze dook als een kanonskogel de bosjes in**

kunnen zich dus behoorlijk opwinden. Ratten zijn ontzettend empathisch. Een stikjaloezse kapucijnaap is geen zeldzaamheid. En dichterbij huis: een jaloezse hond ook niet. Haal je tijdens een boswandeling een andere hond iets te enthousiast aan, dan kan het zijn dat je eigen huisdier verhaal komt halen. Als hij over onze woorden beschikte, zou hij misschien wel zeggen: 'Hé hallo, je bent toch zeker mijn baas?' Dieren zijn soms net mensen. Of is het andersom?